



I lördags fick Östen följa med till Göteborg. När vi kom dit gick vi till en stor godisbutik. Östen älskade att gå runt där och till slut dök han ner i chokladhavet.

När han ätit sig mätt gick vi till centralstationen där spårvagnarna avgår. Östen fick ett eget säte. Hoppas nu att någon hittade honom där och tog med honom på något spännande äventyr som vi får ta del av





Jag träffade en kille som hette Per på spårvagnen. Han frågade om jag ville följa med på opera. Vi såg en föreställning som hette Otello. I pausen fick jag välja fika, det blev morotskaka och champagne.

Efter föreställningen hoppade jag ner i en rockficka. Undra vad som kommer hända nu?





Hej klassen!

Efter operan låg jag gömd i en rockficka. Det var väldigt mörkt, men varmt och skönt. Jag hamnade på ett hotell som heter Jacy'z. Det ligger här i Göteborg, ganska nära Liseberg faktiskt. De hade superfina juldekorationer så jag smet ut ur fickan och satte mig där för att se om någon ville ta mig med på äventyr.



Det kom en kille som hette Linus och frågade om jag ville åka med honom norr ut i Sverige och fira jul. Klart jag ville! Här kan ni se vår bilfärd till Gnarp som ligger i Hälsingland. Resan tog jättelång tid. Jag fick massa god julgröt när vi kom fram och sen somnade jag alldeles utmattad.



När jag vaknade hade jag fått följa med två skäggiga gubbar till ett vindkraftverk utanför Sollefteå. Det ligger i landskapet Ångermanland. Vi åkte upp i en skrämlig hiss, 100m upp i luften! Väl uppe klättrade jag vidare upp på taket där jag kollade utsikten. Jag var livrädd men visst är det häftigt? Det blåste svinkallt vill jag lova.

Har'e bra där hemma.
Vi hör!
Östen





Hej här kommer lite bilder från mig! Jag har varit kirurg för en dag här hos Johanna på Veterinärhuset i Sundsvall 🩸🐾 Jag fick hoppa in och utföra en operation. Johanna sa att jag gjorde ett suveränt jobb och som ni kan se blev katten Leffe blev mycket nöjd med sitt dränage. Jag hoppas att ni har det bra i skolan.

Tjenixen från Östen



Hej, idag har jag och min nya kompis Åke åkt lastbil från Sundsvall ner till Örebro för att lasta på yrkesbutiken Ahsell.

Jag var lite för liten för att orka ratta själv så jag fick istället sitta på passagerarsidan och njuta av musiken och utsikten.





Efter vi lastat klart på lagret så blev jag tillfrågad om jag ville följa med en annan lastbil?
-Självklart! sa jag.

Nu fortsätter min resa, jag hör av mig mer när jag kommit fram till min nya destination. Tills dess tycker jag ni ska gissa vilken stad jag är på väg till?

Hälsningar Östen



Hej klassen i torsdags plockades jag upp på en bensinstation i Norrfjärden utanför Piteå av en kommun anställd stadsplanerare som tog med mig på en kursgård i Piteå där dom skulle planera hur Piteå som stad ska utvecklas i framtiden. Det var mycket prat om järnvägar och gröna näringar då det här i Norrbotten satsas mycket på miljövänliga industrier. Diskussionerna var rätt tråkiga tyckte jag men vädret var vackert med kall luft och strålande solsken över den gnistrande snön på piteälven.



Det sägs att vårt hotfulla grannland brukar kallas den ryska björnen men jag vill visa att denna tror på demokrati och alla människors frihet att leva som dom vill. Därför hoppade jag på fredagen på ett flygplan till Stockholm Vällingby för att delta i ett möte med svenska försvarsmaktens hemvärn för att lära mig mer om vad jag kan göra för att hjälpa till att försvara oss alla.

Här stannar min resa med Kristoffer från Piteå och jag hoppas att någon annan hemvärnssoldat tar med mig på vidare äventyr i morgon

Soldat Östen Björn

